

Welkom: op 8 november.
Tijd: van 13.30 tot 16.30 uur.
Waar? In OLV Tenhemelopneming.



'Doet de kerk dit ook?'

Ik zie nog steeds de brede glimlach van die mevrouw voor mij. Op zaterdagavond geen eten in huis, geen luiers voor de jongste. Tevergeefs had ze geprobeerd om hulp te krijgen bij vrienden en bekenden. Tenslotte belde ze, ten einde raad, zoals ze dat zelf zei, 'de kerk'. Er was nog net tijd om een tas met boodschappen te halen en luiers voor het weekend.

Op de maandag na die zaterdag ging de hulpverlening verder. Iemand die haar kwam helpen bij het opzetten van de financiële zaken. Rekeningen werden uit angst niet meer geopend. De chaos was compleet. Langzaam maar zeker komt er weer wat licht in de eindeloze tunnel. Er is overzicht, er is een pasje voor de voedselbank en voor de Mini Manna Markt.

Ja, dit is ook kerk, dit is diaconie. Dienstbaarheid aan de medemens, omzien naar de ander. Nu in deze vorm, maar er zijn zoveel meer vormen waarin wij als gemeenschap omzien naar elkaar. Er zijn heel veel samenwerkingsverbanden vanuit onze kerk met organisaties en gemeentelijke instellingen.

Persoonlijk vind ik het jammer dat heel veel mensen deze vorm van 'kerkzijn' nog niet zo goed kennen.

Daarom...

**Kerk
inActie**

Op zaterdag 8 november organiseren wij als beleidsgroep diaconie een diaconale markt. Als gelovige gemeenschappen zijn drie speerpunten heel belangrijk. Wij zijn een lerende kerk, een vierende kerk en een dienende kerk. Als lerende kerk denken wij vooral aan catechese en verkondiging. Als vierende kerk denken wij vooral aan de liturgie en de sacramenten. Als dienende kerk ontwikkelen wij allerlei activiteiten op het gebied van de diaconie.

Diaconie komt van het Griekse woord 'diakonia' dat 'dienen' betekent. Dienen en dienstbaarheid staan centraal in de boodschap van Jezus en de christelijke gemeenschap. Iedere dag zijn er mensen in onze parochie in een van onze geloofsgemeenschappen aan het werk binnen de diaconie. Degenen die mensen bezoeken, met hen in gesprek gaan, luisteren, even samen op weg. De vrijwilligers die de Communie rondbrengen aan mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Een spontane inzamelingsactie voor de Voedselbank. Vastenactie, adventsacties voor mensen ver weg, om hen zo een betere toekomst te geven. Kinderen die zich met hun ouders voorbereiden op de Eerste Communie

en geld sparen of knuffels en speelgoed geven. Vrijwilligers die in gezinnen helpen waar heel veel financiële zorgen zijn. De PCI, die met geld en goederen mensen helpt die in de knoei zitten. De wereldwinkel die probeert voor de boeren daar een goede prijs voor de producten waar te maken.

Deze opsomming is lang niet volledig. Het lijkt ons een goed idee om al dat werk binnen onze kerk zichtbaar te maken voor een groter publiek. Voor u!

Als u op zaterdag 8 november in de OLV. Tenhemelopneming komt, dan zult u ongeveer twee verschillende groepen aantreffen die allemaal omzien naar de ander. Ieder met zijn eigen verhaal.

En die verhalen willen de mensen die zich in al onze geloofsgemeenschappen inzetten, graag aan u vertellen. Wij hopen dat u de weg weet te vinden naar de markt om zo de dienende kerk in al haar activiteiten beter te leren kennen.

Pastor Mia Tankink